

# Cognac tour 2012 - dag 1

30. marts 2012 18:00

Turen går sydover, ned gennem det jyske landskab. Bil nr. 1 føres af Svend og Peter, som hurtigt konstaterer mulige køproblemer omkring Vejle. Meget velovervejjet sørger de for at give beskeden videre til Bil nr. 2 med de tre musketerer Mads, Allan og Rasmus. Beskeden var enkel: Undgå køen. Det gjorde de blot ikke - af uvisse årsager. Det burde de dog have gjort, da de allerede var sent på den - igen af uvisse årsager.

Hermed måtte Svend og Peter klare alt praktisk vedrørende afhentning af bil hos Sixt ved den Dansk/Tyske grænse. Svend havde naturligvis på forhånd booket en komfortabel bil med en masse svedigt udstyr og grej. Mens der blev ventet på Bil nr. 2, der stadig var omkring Vejle, så kunne der handles til turen hos Fleggaard. Der blev primært købt øl og slik, mens Peter fik tics efter Svends forslag om køb af Fernet Branca.

Da Bil nr. 2 endelig indfandt sig i Tyskland kunne den fælles bil pakkes. Installatøren Allan fik opgraderet bilens elektriske udstyr signifikant, så der kunne ses dvd på turen, men beklagede sig hurtigt over den manglende benplads. Afgang mod Cognac fra den Dansk/Tyske grænse kl. 19.00. Allerede 20 sekunder senere måtte vi konstatere, at Rasmus havde glemt at fastgøre ét kilo Click Mix ordenligt, hvilket resulterede i et vinar af slik på bilens gulv ved første acceleration. I øvrigt opstod der stor utilfredshed med at Rasmus spiste af selvsamme Click Mix uden forudgående håndvask efter besøg i nærmeste hæk for at lade vandet. Rasmus, det er en ommer!

Tour de Force sydover med Svend og Allan som chauffører. Aftensmaden blev indtaget på Burger King på en tysk resteplads. Her blev det allerede tydeligt at ved alle økonomiske udlæg, så skulle der spørges om lov hos logens kasserer Allan. Mest eller måske mindst bemærkelsesværdige ved turen sydover, var det faktum at belgiske restepladser har verdens klammeste toiletter.



# Cognac tour 2012 - dag 2

31. marts 2012 22:00

Ankomst kl. 10 til landsbyen Bassac med visse vanskeligheder med at finde Møllen, som skulle være vores bolig i ugens løb. Bassac fremstod som en total soveby, men alligevel var vi sikre på, at alle i byen havde set vores ankomst. Peter spurgte om vej hos en ældre herre, som ikke gad svare, men blot pegede i retning af møllen. Vi vendte os om, hvorefter indgangen til møllen var ca. 3 meter væk.

Svend og Peter brillerede herefter i det franske sprog og klarede den indledende rundvisning ved brug af blot tre franske ord: Boulangeri, Magnifique samt Oui.

Vi overtog huset og skulle have fordelt værelser, hvor vi erfarede at Allan hellere vil sove i ske med Svend end alene på husets ene lokum. Spørgsmålet var om han ville fortryde denne beslutning. Til frokost havde Allan medbragt brød og ost i god fransk stil, så nu var scenen sat til en god uge. Trætheden meldte sig dog hurtigt hos enkelte, som brugte eftermiddagen til at indhente lidt søvn, mens andre gik på opdagelse i den lokale kirke og fik handlet til aftensmaden.

Senere på dagen troede Mads og Rasmus, at vi var på sportsophold og forsøgte at kæmpe sig igennem en 1/2 Marathon - eller måske gik de blot det meste af vejen - de var væk i næsten 3 timer og efterlysningen var undervejs.

Peter stod for aftensmaden, hvor menuen var Spaghetti Carbonara med lokal rødvin og baguette. Herefter hyggesnak, men ingen spil pga. modvilje fra Rasmus. Modsat. Temaet for snakken er for upassende til at blive nævnt her.



# Cognac tour 2012 - dag 3

1. april 2012 22:00

Morgenmaden blev afhentet hos den lokale bager, der jo som bekendt hedder et boulangeri. Vi valgte baguette og undlod at købe den lokale specialitet - kager udformet som mandlige kønsdele - i øvrigt i forskellige størrelser. Hver sin smag kan man måske sige. Kagerne har tilsyneladende været i høj kurs hos de lokale efter søndagens obligatoriske besøg i kirken. Sådan kan man jo blive forundret.



Formiddagen blev benyttet til en tur til Cognac by. En tur, der var særdeles god planlagt af Mads. Interessante museer, der var kendetegnet ved - nå ja, at de var lukkede. Mads, det er en ommer! Eneste plus var, at vi fandt ved et held et mindre træf med amerikaner biler.



Senere valgte vi, at besøge Martell for en turist rundtur, hvor Rasmus fik det fysisk dårligt af en meget kunstig bådscene, der skulle vise transporten af cognac på floden Charente. Mest imponerende hos Martell er deres dyreste cognac - Lord de Martell - til den nette sum af 2300 €. Rundturen blev afsluttet med smagsprøver på Martell VSOP og en longdrink med VS og tonic. Sidstnævnte viste sig som en positiv overraskelse.



Eftermiddagen forløb med en tur forbi Cognachuset Frapin i Segonzac, der dog var lukket på dagen. I stedet blev tiden brugt til at besøge det lokale udsigtspunkt i hjertet af Grande Champagne - Table de Orientation.



Aftenen stod på restaurant besøg og i kig forbi den velassorterede butik: Cognateque. På et lokalt brasserie valgte 4 ud af fem steaks - medium/rare. Kun Rasmus gik imod denne linje og chokerede den lokale kvindelige tjener, da han bestilte and - well done. Maden blev skyllet ned med den koldeste Beaujolais nogensinde serveret, så kold at der opstod risiko for forfrysninger.

# Cognac tour 2012 - dag 4

2. april 2012 22:00

Mandag formiddag var det blevet tid til endnu et besøg hos et stort cognachus - Hennessy. Bådscenen fra Martell blev hurtigt overgået med en regulær sejltur - om end den var ultra kort. Floden Charente blev krydset, hvorefter vi oplevede en god og informativ men dog kommerciel rundvisning. Efter rundvisning blev frokosten indtaget på havnekajen sammen med Svends nye ven, en hund med stort skæg.



Turen gik igen til Segonzac, hvor vi først ønskede at finde en restaurant, der kunne byde på en kop kaffe. Det viste sig at være ganske svært, men til sidst fandt vi en "Horse Racing" bar, der havde kaffe på kanden.



Herefter en gåtur til det ældste eksisterende cognac hus, Gourry de Chadeville. Og cognachus det var det i bedste forstand, da vi straks ankommet blev budt ind i dagligstuen hos Pierre og hans hustru, hvor vi fik tilbudt endnu en kop kaffe. Eftermiddagen bød på en fantastisk rundvisning og historiefortælling om cognac og Gourry de Chadeville. Vi fik set produktionen, vinmarker, lager og destilleri. Peter fik en magnifike mulighed for at tappe af husets ældste eau de vie ved at sænke klør fem og et glas i en kæmpe barrel. Smagen var fortræffelig og efterfølgende viste det sig, at vi havde smagt på huset flagskib: 1619. En cognac, der sælges til 2500 € og er baseret på eau de vie fra 1898.



Pierre fortalte livligt om stentavler fundet på grunden for mange år siden, der fortalte en spændende legende om oprindelsen af cognac. Herefter brugte hjælpsomme Pierre flere timer på at hjælpe Rasmus med planlægning af en tur til Bordeaux området, som Rasmus ikke havde fået løst hjemmefra. Samlet set var besøget hos Pierre ganske fantastisk og kan varmt anbefales, hvis man ønsker en personlig fortælling og dybere indsigt i miljøet omkring cognac produktion. Vi afsluttede besøget med en XO til blot 75 € og fik endda hver en 5 cl XO med hjem i gave. Tak til Pierre.



Aftenen stod på indkøb og bagefter flanksteak på grillen, der var fortrinligt klaret af Svend og Allan. Ud på de sene timer var der brætspil suppleret med rigelige mængder drikkevarer.



# Cognac tour 2012 - dag 5

3. april 2012 22:00

Efter at have været i cognac distriktet i flere dage var det blevet tid til en dagstur til Bordeaux området. Med Pierres hjælp havde Rasmus nærmere valgt Medoc eller St. Emilion eller ... ja ingen planlægning, så lad os se hvor bilen kører hen. Planlægger Rasmus var nu den, der havde mest stress ved starten af dagens arrangement. Well, vi fandt frem til St. Emilion til frokost og særligt Chateaux St. George til præmieren på 2011 vinene. Her blev til vinsmagning af 9 forskellige vine med den karakteristiske duft og smag af jord og træ, der kendetegner umodne vine. Bedste smagsprøve var en rødvin fra det nærliggende Chateaux Calon, hvor vi fortsatte turen hertil.

Hos Calon fik vi en personlig og imødekommende rundvisning af den lokale kældermester. Vi så produktionen og vinkælderen og hørte om deres særkende. Calon anvender kun 60 % nye fade for at mindske træsmag i deres vine. I området anvendes der ellers ofte 100 % nye fade. Vi sluttede besøget af med vinsmagning af alle deres vintyper, som gjorde et positivt indtryk. Så derfor blev der købt både hvid- og rødvin til både logeaften og privat lager.

Sidst på eftermiddagen gik turen videre til Bordeaux med helt fortræffelig kørsel fra Peters side, på trods fraværet af planlægning fra Rasmus' side. Dertil kommer dog en vis bitterhed fra Peter over at være chauffør og ædru på en dag med så megen vinsmagning. Svend og Allan derimod var på dette tidspunkt ikke bitre og helt sikkert ikke ædruelige. Et aftenbesøg på en tilfældig lokal restaurant viste sig at være helt fantastisk. Det tilfældige er Rasmus fortsat uenig i. Spørgsmålet var om Rasmus og Mads' valg af foie gras til både forret og dessert også var planlagt...

Allan derimod var meget ihærdig for at bestille vin - dog kun til ham selv - ingen måtte dele. Efter middagen gik turen retur til Møllen i Bassac. Her blev det til et spil 500, hvor Peter udnyttede at de andre havde drukket vin hele dagen og vandt en komfortabel sejr. Taberne, især værelseskammeraterne Svend og Allan, blev uenige i hvem, havde tabt mest.



# Cognac tour 2012 - dag 6

4. april 2012 22:00

Onsdagen tegnede fra starten til at blive en lang dag. Turen gik Cognac by med en lettere panisk co-driver, der ikke kunne finde det lokale marked på left.... right....left bank. Mads og Allan på forsædet blev tydeligt uenige - lige indtil 2. og 3. række begyndte at komme med spydige kommentarer. Herefter rottede chauffør og co-driver sig sammen. En konstellation, der således også består af logens formand og kasserer, hvilket gav anledning til bekymring for en stor risiko for korrupsion. Markedet blev fundet så sent, at det næsten var lukket. Men det lykkedes dog at købe varer til aftenens officielle loge arrangement. Inden turen gik retur til Bassac var vi forbi ved Martell for at købe nye cognac glas til kommende logemøde samt en Martell XO til denne aften. Senere på dagen udviklede uenigheden sig og Peter og Svend følte sig truet til tavshed. Allan gik direkte til Formanden med sin sag... Svend følte sig nu nødsaget til at nærlæse logens paragraffer, for at finde muligheder for at indkalde til ny generalforsamling med formålet at vælge en ny bestyrelse. Dette var dog ikke en mulighed og sagen blev begravet.

Om aftenen var det tid til det officielle loge arrangement med en menu bestående af:

- ✓ **Velkomstdrink:** Cognac vs samt tonic
- ✓ **Forret:** Moules Mariniere
- ✓ **Hovedret:** Kanin ragout
- ✓ **Dessert:** Grillet ananas med is
- ✓ **Vin:** Lokale vine fra Bordeaux området

Senere på aftenen kom cognac og cigar på bordet. Det blev efterfulgt af et spil "Bekend kulør", som fik bragt sindene i kog hos visse logemedlemmer. Svend blev således fortørnet over at få flest stemmer i kategorien: hvem køber mest slik. Eneste kommentar til denne sag: Svend var den eneste, der ikke opdagede, at stemmerne faktisk var gået til slik connoisseur Allan. Stemning var høj og lydniveauet kunne høres over det meste af Bassac. Aftenen sluttede dog brat, da der ikke var indkøbt tilstrækkelige mængder øl og vin.





# Cognac tour 2012 - dag 8

6. april 2012 22:00

Oprydning, rengøring og retur til Danmark uden væsentlige bemærkninger.

Det var samlet set en tur til cognac, der var meget passende for:  
Logen - konge for en aften.

Tak for turen!