

Dublin tour 2017 - dag 1

13. September 2017

Endnu engang var det tid til at tage på tur med Logen Konge for en aften. Destinationen var på demokratisk vis blevet udvalgt: **Dublin**.

Målet med turen var klart for alle. Dagene skulle stå på øl, whiskey, god mad og hyggeligt samvær suppleret med lidt kulturelle indslag. Der var på forhånd lagt op til nogle forrygende dage, hvilket bestemt blev efterlevet på bedste vis. Vi håber, at nedenstående beretning fanger disse indtryk på acceptabel vis.



Dagen startede tidligt om morgenen (om natten vil nogle mene) med bilture til Hamborg Lufthavn, i to hold.

Bil 1 med Svend og Peter kørte helt problemfrit fra Sdr. Onsild via Horsens. Bil 2 med Rasmus (uden Click Mix), Mads og bil 2's helt store karakter Knappe, som kørte fra Herning til Hamborg.

Begge biler ankom på samme tid til lufthavnen trods en rimelig signifikant engine failure, hvor Bil 2 nemt kunne køre til deres egen P-plads, som Knappe havde booket flere år tidligere - en booking, der dog kun involverede Bil 2.



Ved check-in fik Rasmus overdraget sin helt egen Click mix til sine dirty hands - belært af bitre erfaringer fra logens tur til Cognac distriktet i 2012.



Rygerholdet går deres egne veje ved gaten og møder en super über gay bartender, hvor Knappe bestiller øl til sig selv. Begge rygere blev lettere skræmt ved episoden og resultatet var, at de næsten missede flyet og måtte kaldes over højttaler.



Efter ankomst i Dublin var det tid til at bestille en taxa til vores lejlighed. Turen kostede forty...fourteen...fourty... ellere rettere vores kasserer havde svært ved dialekten, da turens reelle pris var thirty, hvilket blev afklaret ved at prisen blev udtalt som threeee... oh...

Frokosten blev indtaget på Sunset og fulgt op af pints på lokal pub med navnet Red Parrot, der mest lignede et statement fra 50'erne.

Kort efter var det tid til at møde udlejer af vores Airbnb lejlighed, hvor det hurtigt viser sig at Svend og Knappe igen skal dele værelse, seng og dyne... Mads vælger til gengæld sofaen for at undgå en lignende situation...

Efter lidt afslapning blev det tid til aftenmads (heavy food) på Beechers Street Café. Svend forsøgte at bestille en Kilkenny, men tilsyneladende med så dårlig accent, at han intet fik ud af den sag. Til gengæld fik han åbenbart tiltrukket Pichachu, som horder af voksne Pokemon Go fans valfartede til. Knappe fik bestilt Bangers som sin menu, der viste sig at være 2 store pølser med bløde løg. Velbekomme! Værten på caféen havde været i Danmark og kunne sige hold kæft og jeg elsker dig efter at have været en tur forbi Jellinge Stenen. Han guider os til andre pubs i byen. Efter maden var der opbrud, da to skulle hjem og "stryge skjorter", mens resten fortsatte til Temple Bar. Svend, Knappe og Peter hørte 3 koncerter sammen med tyske turister, hvilket er flere koncerter en på et godt år på Kløften Festival. Svend var dog aldrig ved bordet, da der skulle ryges eller en tur på toilettet i en decideret labyrint under jorden. Aftenens drinks var Jameson + GINGER Ale, der endte med at blive turens helt store hit-drink. Nabobordet var 3 pæreformede kvinder med deres menu af "goat cheese med mayo og mere mayo burger". En snak med Quasimodo og en træt Knappe var kendetegnende for turen hjem til lejligheden.

Dublin tour 2017 - dag 2

14. September 2017

Morgenmad med scrambled eggs samt bacon og bagefter afsted på gåben til Jameson Experience, hvor nogle startede op på samme måde som onsdagen sluttede... med Jameson og Ginger Ale. Rundvisning med intro omkring fremstilling, destilleriets historie og en prøvesmagning med Jameson, Johnny Walker, Jack D. samt klorvand. Herfra direkte videre til tasting tour med fire forskellige Jameson varianter. Smagningen foregik sammen med en klassisk amerikaner, en meget stille amerikaner og en franskmænd.... Slantjé....SLANTJÉ!!



Derefter var det tid til lidt whiskey investering og frokost med burger og ulideligt meget sollys, hvor Rasmus ikke fin sin vilje med at side i skyggen - til gengæld blev Rasmus som den eneste tilfreds, da frokosten sluttede i regnvejr.



Efter frokosten var det tid til afslapning inden et besøg på Open Gate Brewery. Turen hertil viste sig at blive ugens største sightseeing; Vi venter først 20 min på toget fra en station, der kun lå en "kænde" fra vores lejlighed. Skulle herefter skifte tog, men fejlede totalt, idet vi ikke kunne finde den anden station, hvorfra toget afgik. Vi finder langt om længe stationen og påmønstrer toget, hvor vi hurtigt falder i snak med en tysk kvinde, som har boet i Dublin i mange år.



Hun guider os detaljeret frem til Open Gate Brewery, men Formanden ville det anderledes og overbeviser os alle om, at vi skal følge Google Maps direktioner. Det resulterer i en gåtur på 2-3 km gennem et suspekt boligområde syd for Dublin midtby, for kun at finde en slatten pub med 2 ludere og en lommetyv.



Vi erkender fejlen og finder hurtigt en taxa, der i løbet af 10 min kører os til den rigtige Open Gate Brewery.



Vi bliver budt velkommen i gate'en, hvor en portier tjekker VIP listen med inviterede. Herefter ledes vi ind i et åbent bryggerimiljø med rustik bord- og bar-anretning. Vi vælger hver 4 ikke-officielle øl, som er inkluderet i prisen og som man bliver bedt om at give feedback på i henhold til om Guinness i så fald vælger at igangsætte en masseproduktion.

Aftensmaden bliver en take-out pizza bestilt af bartenderen - og som vi måtte vente ca. 1 time på at fortære. Herefter går det mod Temple Bar for at følge op på gårsdagens store succes med masser af Jameson og Ginger Ale.

Vi bliver mødt af et fuldt hus med en meget aggressiv guitarist (Van Archer), der bl.a. brillerede med utallige Backstreet Boys hits. Desuden til stor glæde for nabo-bordet, hvor 2 forretningskammerater (den ene med skjorte i XS og en krop i størrelse XL) gav den fuld gas. Faktisk blev der denne aften dannet en yderst unik Danish / Irish Connection blandt deltagerne!

Aftenen sluttede sent med en tvungen anerkendelse af, at den nye mode åbenbart er højtaljede bukser (som i, at du kan sutte på bukseknappen, højtaljede) - samt en taxatur hjem til lejligheden.

Dublin tour 2017 - dag 3

15. September 2017

Morgenmaden med scrambled eggs og bacon blev fortæret efterfulgt af en løbetur for de friske. De ikke-friske i den sammenhæng var Peter og Knappe, som maksimerede deres forbrænding med en tur på skjoldet

Herefter var det tid til et længe-ventet besøg på bryggeriet Guinness med den forudbestilte Connaissieur Experience. Kassereren Knappe var lettere stresset, idet han havde bestilt turen og logistikken ikke flød helt som forventet. Alt endte dog glimrende og vi blev gelejdet til VIP rummet af tjeneren Callum, hvor smagningen skulle foregå. Vi gennemførte smagningen sammen med et internationalt hold bestående af den klassiske amerikaner (igen), tavse franskmænd, nogle unge hollændere og en meget amerikansk mor med teenage dreng, der havde taget turen fra New York til Dublin på intet mindre end 1. klasse samt et 5-stjernet hotel - inden de skulle til bold i Manchester. Vi smagte på følgende øl: 1. Guinness Draught, 2. Dublin Porter, 3. Foreign Extra Stout og 4. Guinness Extra (XXL). Vi afsluttede smagningen med at skænke en rigtig Guinness Draught selv ifølge de skrevne regler, hvilket gav alle Logen's medlemmer et certifikat herpå. Selve besøget blev rundet af med en Guinness på toppen på 10. sal i Gravity Bar.

Nu gjaldt det turens højdepunkt - besøg på michelin restauranten Chapter One. Samtlige medlemmer mødte op i spitze outfit og med humøret helt i top efter dagens drafts på Guinness. I forventet stil blev vi modtaget af et professionelt team af tjenere, der hurtigt fik os til føle som true VIPs. Vi bestilte som aftalt hjemmefra den store Chef's Tasting Menu med tilhørende vine fra sommelieren. Et valg der viste sig at være helt perfekt - specielt det visuelle indtryk samt de alternative vinvalg glemmer man aldrig.

Aftenen bød desuden også på en noget forbausset Bergstedt, der simpelthen ikke fattede, at en amerikaner med klip-klapper, kunne frekventere et sådant nydeligt etablissement - specielt set i lyset af, at vedkommende kamp-pruttede mens han pissede - det til trods for at Bergstedt stod lige ved siden af!

Vores italienske sommerlier, som aftenen igennem havde brillieret med sine gode anbefalinger om vine, fik et hak i renommeet da han anbefalede Logen at drikke en Spansk "cognac" til kaffen. En oplevelse, der meget gerne hurtigt må gå i glemmebogen.



Dublin tour 2017 - dag 3

15. September 2017

Dog trumfede han aftenen med en sublim anbefaling til, hvilke pubs og night clubs vi burde aflægge et besøg. Således skrev han en utvetydig dosmerseddel med 3 steder i en bestemt rækkefølge, der skulle prøves af: 1. Vintage Cocktail Club (VCC), 2. No. 37, 3. House.



Med kommentaren om, at vi burde tage en taxa hele aftenen, idet områderne, hvor barerne lå ikke var "safe" begav 3 velklædte Logemedlemmer (Peter, Knappe og Svend) sig afsted. Første sted var VCC, hvor dørmanden mente, at vi var lige lovligt overdressed. Det viste sig dog hurtigt, at dresscode'en var noget mixet og at vi blendede fint ind. Højdepunktet her var Marianne's overraskelse til Knappe på deres jubilæumsdag - en 21 års Middleton whiskey, som blev skålet ned sammen med et lille videoklip til doneren hjemme i Danmark.



Næste sted var en bar ved navn No. 37, hvor der var et vildt streetparty i gang med høj musik og glade mennesker. Højdepunktet her var reprimanden fra Peter og Svend til Knappe om, at man på ingen måde bør bestille SÅ kolde Gin & Tonics, at man næsten ikke kunne holde ved glasset uden at få forfrysninger.



Sidste sted var House, hvor vi pludselig befandt os i et område, der synes at være et helt almindeligt parcelhuskvarter. Ikke desto mindre fandt vi en sindssyg stor fest med enormt mange mennesker, hvoraf nogle var så hjernestive, at de både dansede og væltede rundt i huset's potteplanter.



Kl. 04.00 var tanken tom og hjemad gik det - dog via et miserabelt pizzeria med en noget aggressiv udsmydning.



Dublin tour 2017 - dag 4

16. September 2017

En smule slukøret stod alle mand forberedt på både pakning, klargøring til flyet hjem og de ondeste tømmermænd. Det blev til en hurtig shoppingtur i Dublin's midtby og herefter afsted til lufthavnen, hvor der ventede en 2 timers flyvetur efterfulgt af en 3-4 timers køretur hjem til familierne.

